

Het was een bijzondere avond, en daarom een extra bijdrage aan het verslag van Ben.

De avond was een rustpunt in de huishoudelijke competitie, waarin altijd hard gestreden wordt om de hoogste plaats.

Het thema van die avond was de Ladder competitie, en als sidekick de Europe League wedstrijd Feyenoord - AS Roma.



De ladder competitie is een leuk portaal waarin alle leden van Ashtapada, elkaar kunnen treffen en iedereen kans maakt door een tijdhandicap van de sterkere speler. Zowel op schaak, als op voetbal gebied werd er fel gestreden !



Helaas verloren de Rotterdammers.

Zelf speelde ik die avond met wit tegen Willem van IJzerdoorn. Het was een Spaanse opening. Fischer noemt het " Milking the cow" in zijn " My 60 memorable games". Of wel een goudmijntje. Maar is dat terecht ?

(Wordt vervolgd)